

Algemeen jaarverslag 2016

Algemeen jaarverslag 2016 UGP-Urk

Het jaar 2016 ligt alweer een aantal maanden achter ons. Veel is gebeurd op mondiaal niveau en plaatselijk, in het maatschappelijke en persoonlijke. We horen en zien ontwikkelingen die ons zorgen baren, maar we zien ook dingen die ons verheugen en tot tevredenheid stemmen. Waar de machthebbers van de wereld hun posities innemen en hun spierballen laten zien zijn de kleinen van deze wereld onzichtbaar en vaak zonder stem. Wij als bestuur hebben het afgelopen kalenderjaar ons steentje mogen bijdragen aan het werk van de UGP.

Wij hebben als bestuur het afgelopen kalenderjaar verschillende keren vergaderd. Ongeveer 4 keer per maand zijn we bij elkaar gekomen om de actuele dingen te bespreken die onze aandacht vroegen, maar veel meer waren we bezig met de dingen die toekomstgericht waren. Hoe kunnen we toekomstbestendig besturen zonder de realiteit uit het oog te verliezen, maar veel meer om niet te veel mee te bewegen met de waan van de dag. Waar sommige media en politici achter de hype van de dag aanlopen waren wij als bestuur bezig met het onderzoeken hoe we ook in een veranderde maatschappij christelijke politiek kunnen bedrijven ook naar de toekomst gericht.

Het ledental is nagenoeg gelijk gebleven.

Graag willen we met u verder bouwen aan een gezond en bestendig politiek bestel waarin Gods naam genoemd en geëerd mag worden. Het is een vreugde om te ervaren dat we niet tevergeefs arbeiden en op te merken dat we het niet in eigen kracht hoeven te doen. Niet het vele is goed maar goede is veel. Ondanks onze ontrouw en fouten, blijft Hij getrouw en onveranderlijk. We mogen naast de Heere dank te zeggen u als lid bedanken voor uw meeleven en het lid blijven van onze kiesvereniging. Het is voor bestuur, fractie en jongeren belangrijk dat er een persoonlijk gebed is voor wijsheid maar ook gebed is van de leden voor de goede voortgang.

Ik las in een oud jaarverslag deze woorden waarmee ik wil afsluiten:

Ook in 2016 is Gods onbezweken trouw gebleken voor zondaren. 'Wie wijs is merk' die dingen en geef' verstandig acht op 's HEEREN handelingen, zo vol van gunst als macht'.

In alles Gode bevolen.

Met hartelijke groet, uw secretaris,

Willard Word